



BUURTWERKING

Uitgeroepen tot meest buitengewone buurt door de Koning Boudewijn Stichting.

DE GAZET van 't Looks

VU: Buurtwerking 't Looks, Peperstraat 16, 2500 Lier.

Bezoek ons op Facebook "Buurtwerking 't Looks vzw"

buurtwerkingtlooks@gmail.com

INHOUD

Lentegeluk	1
Bebloem de wijk	2
Oudjaarzinnen	2
Meneer Zimmer	3
Compost	4
Normaalschool	5
Parkeren	5
Lierse Greta's	6
Inside/Out	7
Academie	7
Kleurplaat	8

Lentegeluk

“Geluk en gezondheid houden elkaars handje vast”, dat klinkt meer dan toepasselijk in deze tijden. Aan het woord is Lamerus Moos, die voor zijn boek *Gelukkig maar, een wetenschappelijke zoektocht naar geluk* een aantal factoren probeert op te sporen die ons geluk bepalen.

Geluk blijkt echter een moeilijk beestje om in wetenschap te vangen. Het is lastig om te meten en wordt daarom vaak gebaseerd op onderzoek naar tevredenheid. Dit blijkt de beste graadmeter te zijn voor geluk.

Hoewel er dus niet zoveel onderzoek voorhanden is, drijft toch al snel één zekerheid boven: gezondheid en geluk versterken elkaar. Dat wil niet zeggen dat een minder goede gezondheid meteen betekent dat je ongelukkig bent, maar er is zeker een verband. En het werkt ook andersom: je geluksgevoel beïnvloedt ook je gezondheid. Als je dingen doet die je blij maken, voel je je beter in je vel.

Zo blijkt dat dankbaarheid wonderen doet voor je stressniveau en je bloeddruk. Af en toe dus eens stilstaan bij kleine zaken in het leven waar je dankbaar voor bent, heeft een gunstige invloed op je gezondheid.

Misschien kan dat ons ook wel helpen in deze onzekere tijd waarin het extra inspanningen vraagt van ons allemaal om ons meest kwetsbare en kostbare bezit te beschermen: onze gezondheid. Kijk eens om je heen naar wat jou allemaal omringt om dankbaar voor te zijn. We beseffen nu meer dan ooit hoeveel die babbeltjes op straat waard zijn, hoeveel deugd het doet om de zon op je gezicht te voelen, hoe verwend we zijn met telefoon en internet om toch met elkaar in contact te kunnen blijven.

En de meest hoopgevende gedachte van Moos is misschien wel deze: ‘Kennelijk bezit ons geluksniveau een zekere veerkracht.’ Wie een tijdje door een moeilijke periode gaat, heeft grote kans om bij een vervolgonderzoek nadien weer hetzelfde geluksniveau te scoren als voor die lastige tijd.

Laat ons dit idee dus mee opnemen in het rijtje van slogans in deze coronatijd: Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar, blijf in uw kot en vertrouw erop dat het leven op een dag weer even mooi zal worden als voorheen....

HH

Bebloem de wijk 2020

Door corona was het lang onzeker of we dit jaar wel onze jaarlijkse actie 'bebloem de wijk' konden houden. Onze communicatie was dan ook iets aan de late kant, maar het kon niet anders. Slechts begin april kregen we toestemming van de burgemeester om de actie te laten doorgaan.

Het werd een fantastisch succes, we hadden dit jaar 59 bestellingen. In vergelijking met de afgelopen jaren, waar we steeds een dikke 40 bestellingen hadden, kan je dit zeker wel een succes noemen. Op 1 mei was het dan zover, een hele voormiddag reden we af en aan met bloembakken. Eerst de lege bloembakken halen, vullen met potgrond en de bloemen naar keuze en dan alle bloembakken terug brengen naar hun eigenaar. Om ze daar een mooi plaatsje te geven in de tuin of op de vensterbank.

Het was een klein beetje haasten tegen de tijd want om 14u werd er regen voorspeld, maar ook dat haalden we (of toch net niet). Een frisse regenbui tijdens het opruimen zorgde ervoor dat alle bloemen onmiddellijk water kregen.



Blijf zeker je bloemen voldoende water geven! Binnenkort kan het zijn dat er naast de bloemen hier en daar een onkruidje groeit, dit kan zeker geen kwaad en is zo uitgetrokken. Dit komt doordat wij de potgrond verrijken met onze eigen gemaakte compost, het gebeurt al wel eens dat een tomatenzaadje dit hele proces overleeft en zijn kiemkracht behoudt.

Het compostteam is weer super tevreden dat we allemaal mee helpen om onze wijk wat groener te maken. Volgend jaar kunnen jullie uiteraard terug op ons rekenen!

Het compostteam

JJ



Een(warme) terugblik op oudjaarzingen

Naar goede jaarlijkse en Lookse gewoonte, was het weer tijd voor oudjaarzingen.

Door middel van een ballon die aan de deur wordt gehangen, weten de kinderen waar wel of niet aan te bellen voor wat zoetigheid of een cent. Zowel de wijk 't Looks als Sion deden mee met het zingen. Weer een evenement waar we merken hoe nauw de band aan het worden is (of al is), tussen het Looks en de Sion-site. Voor een kleine opwarmer tussen het zingen door stond er een kraampje klaar op het plein tussen 't Looks en de Sion-site. Zowel volwassenen als kinderen konden zich hier opwarmen aan een warme chocomelk of een druppel jenever.

Voor de kinderen was er nog een extra ALTIJD-PRIJS

spelletje waarbij ze eendjes konden vissen om een klein cadeautje te winnen. Al bij al kunnen we zeggen dat dit jaar weer een geslaagde editie is geweest. MV



Uitzonderlijk verschijnt er geen “Looks oep, Looks af” in deze editie van de Gazet. Dit keer lukte het niet om verhalen over bewoners van onze wijk uit de oude doos op te diepen. Niet getreurd, ook buiten onze wijk is Lier uiteraard meer (historische) figuren rijk die de moeite waard zijn om een artikeltje aan te wijden!

“Het dagdagelijkse leven van mijnheertje Zimmer”



Het is niet omdat in de titel een verkleinwoord wordt gebruikt, dat het in dit artikel niet over een groot man zou gaan. Louis Zimmer werd in 1888 geboren als zoon van een horlogemaker. Hij trad niet enkel in z'n vaders voetsporen, maar bekwaamde zich ook als wiskundige, astronoom, geoloog en had nog enkele andere specialiteiten.

Wat dit genie allemaal verwezenlijkt heeft, kan je in het aan hem gewijde museum gaan ontdekken. Wij willen jullie hier echter enkele anekdotes meegeven over de dagdagelijkse dingen die Louis meemaakte en waar vele mensen het bestaan niet van afweten. Onze bron van dit alles is Gomaar Lemmens, bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Jozef. Hij beschikt over de nodige informatie en zeer zeldzame boeken waar al deze bijzonderheden in terug te vinden zijn.

Het huwelijk

Louis Zimmer plande zijn huwelijk in het midden van Wereldoorlog I. Aangezien zijn toekomstige bruid uit Lint afkomstig was, moest de huwelijksplechtigheid daar doorgaan. Te voet van Lier naar Lint was voor Louis geen optie en met paard en koets was niet mogelijk vermits alle paarden door het leger waren opgevorderd.

Inventief als hij was, vond Louis toch nog ergens een koets alsook een reeds lang op rust gestelde knol, die bovendien nog een mankepoot had. Zo kon hij toch op een min of meer comfortabele manier naar zijn toekomstige bruid afreizen.

Met zo'n beest voor zijn koets laat het resultaat zich al raden: Louis Zimmer, de man die later tijd in al zijn dimensies zou beheersen kwam te laat op zijn eigen huwelijk.

Hoog bezoek

In januari 1926 brachten koning Albert I en koningin Elisabeth een bezoek aan onze geteisterde stad naar aanleiding van de grote overstromingen. Aan burgemeester Schellekens gaf de koning de wens te

kennen om die bijzondere horlogemaker eens te kunnen ontmoeten. En zo geschiedde...

Nadat trots verteld werd dat de klok op de Sint-Gummarustoren sinds een jaar elektrisch verlicht werd, stelde de koningin de vraag hoelang de verlichting brandde. Het antwoord van Zimmer luidde:

“Majesteit, het licht gaat aan zodra het donker wordt tot 1 uur 's nachts, aangezien zij die na 1 uur in de nacht nog op straat zijn, toch niet goed meer de uren kunnen onderscheiden.

Vanaf 4 uur in de morgen worden onze ijverige werklieden weer bediend, die naar de eerste trein lopen”.



De Sint-Gummarustoren en “het licht”

In de jaren tussen 1920 en 1930 was de verlichting van de klok op de toren bijna een unicum op aarde. Enkel het postgebouw van Sydney in Australië en de torens van de horlogefabrieken van Waltham in de Verenigde Staten konden op verlichting prat gaan.

De wijzers van het uurwerk waren afzonderlijk uitgerust met gloeilampen. De uurwijzer telde er achttien en de minutenwijzer veertien. Elk cijfer werd op zijn beurt verlicht door een vaste lamp waarvan deze van de kwartieren iets groter waren.

Met het blote oog was het aflezen van het juiste uur mogelijk vanop een afstand van 3 kilometer.

Het verlichten van de klok koste toen 39 centiemen per uur aan elektriciteit en de aanvoering verliep via een speciaal draaicontact. Het was veilig opgeborgen achter

een roodkoperen kast, want het was tenslotte dit contact dat voor het geheim van de verlichting zorgde.

Op 31 december 1925 werd het geautomatiseerde mechanisme definitief in gang gezet.

Dit alles stak zo vernuftig in elkaar dat Zimmer slechts een kwartier nodig had om een lamp te vervangen.

De hangklok uit 't Sinte Gommer in Bokrijk

Op een dag kreeg Zimmer een telefoontje vanuit het openluchtmuseum te Bokrijk met de vraag of hij bereid was de hangklok uit 't Sinte Gommer te herstellen.

Geen probleem, de klok werd naar Lier gebracht, hersteld en terug zo goed als nieuw gerestaureerd naar zijn thuisadres gebracht.

De toenmalige Limburgse gouverneur wou aan de herstelling een officieel tintje geven en nodigde een

afgevaardigde van de stad en Louis Zimmer uit als eregasten.

Zimmer verkoos om mee te rijden in de bestelwagen van Pier Brawers. Met nog enkele perikelen onderweg (een hapje én een drankje) raakte het tweetal achter op hun schema, zodat ze voor een gesloten poort stonden.

De plechtigheid was immers voorzien op de sluitingsdag van het museum zodat de notabelen niet gestoord werden door bezoekers.

De officiële delegatie was de poort reeds gepasseerd en Louis Zimmer en zijn vriend probeerden aan de museumbewakers tevergeefs uit te leggen wie ze waren.

De poort bleef gesloten...

Tot er bij de portier een verlossende telefoon rinkelde vanuit 't Sinte Gommer. Of meneer Zimmer nog niet was aangekomen?

PD

Compostwerking

Onze wijk heeft al vele jaren een goed werkende wijkcomposteringsplek. Je hebt mogelijk op zaterdagvoormiddag je burens met hun witte emmertjes al zien lopen en je afgevraagd waar zij naar onderweg zijn. Zij komen wekelijks hun groente- en fruitafval brengen naar de compostplek. Voorlopig zitten we nog in de tuin van het Kluizeklooster maar na de heraanleg van het Sionsplein komen we naar onze nieuwe plek aan de Vesten.

Wil jij ook graag een emmertje, dan kan je je op de wachtlijst laten zetten. Je zal wel wat geduld moeten hebben. Onze compostplek is maar voorzien voor 69 gezinnen en we mogen niet verder uitbreiden.

Misschien heb je thuis wel een plek voor een compostvat of een wormenbak? We begeleiden je graag bij het plaatsen en de opstart. Als je na enkele weken of maanden de idee hebt dat het toch niet helemaal goed loopt, komen we ook nog wel eens langs, we doen dit met veel plezier!

Gemiddeld produceert een gezin ongeveer 8 liter groente- en fruitafval per week. Als deze niet meer in je

restafval moet, bespaar je behoorlijk op je Ivaremafactuur. Composteren is dan ook een goeie belegging. Bovendien kan je de compost die uiteindelijk overblijft heel goed gebruiken in je tuin of bloembakken, waar het dienst doet als de perfecte bodemverbeteraar.

Je kan bij de compostwerking **gratis compost** verkrijgen. Hiervoor is iedereen uit de wijk welkom en er is ook geen limiet. We hanteren het principe op = op en hebben zeker 20 kruiwagens in de aanbieding. In deze tijden van Corona letten we goed op om iedereen veilig te kunnen ontvangen op onze compostsite. Het afhalen van compost kan daarom voorlopig enkel op afspraak. Stuur een mailtje naar wijkcomposteringlooks@gmail.com of spreek iemand van het team aan.

JJ



Normaalschool

In de Kluijzestraat en op het Kluijzplein heb je een mooi overzicht van hoe groot het gebied van de Normaalschool is. Zoals jullie weten zal hier de komende jaren nog een extra woonproject bij komen.

De werken liggen nu wel al enige tijd stil want de projectontwikkelaar en de stad hadden de oorspronkelijke plannen graag gewijzigd en hiervoor moesten ze terug in overleg met de burens. De burens van de Normaalschool dat zijn niet enkel wij, maar ook de menssen van de Berlaarsestraat, De Heyderstraat en de Sint-Gumarusstraat.

Ik probeer het verhaal even chronologisch te schetsen. Midden 2018 hebben de projectontwikkelaar, de stad en de burens van de Normaalschool een dading getekend na een stevige zomer heen en weer onderhandelen over de plannen. Er werd vastgelegd hoe hoog sommige gebouwen mochten worden, het aantal parkeerplaatsen dat voorzien moest worden, de in- en uitrit van de garages en hoe dit nieuw woonproject het beste zou passen in samenhang met onze wijk en de rest van de stad.

Ondertussen heeft de stad beslist tijdens de gemeenteraad dat zij de kosten voor archeologie zullen dragen. Deze werden echter nogal laag ingeschat en achteraf blijkt deze factuur toch serieus op te lopen...

Er wordt gekeken hoe de kost van archeologie voor de stad lager zou kunnen. De oplossing ligt uiteraard voor de hand. Hoe minder je graaft in de grond, hoe minder

er onderzocht moet worden. De stad en de projectontwikkelaar stellen voor om de 196 parkeerplaatsen te verminderen naar 123. Gelet op de parkeerdruk in onze wijk en omliggende straten was dit totaal onacceptabel. 123 parkeerplaatsen voor 123 wooneenheden dat betekent dat mogelijk een aantal van de toekomstige bewoners 's avonds en op zondag hun wagen zouden parkeren in de wijk 't Looks en de omliggende parkings.

- Een dialoog werd opgestart en ondertussen is een akkoord bereikt, dit akkoord wordt nu toegevoegd aan de oorspronkelijke dading waarna de stad hierover ook nog officieel zal communiceren. Wat is er dan beslist? Het aantal parkeerplaatsen zal in beperktere mate dalen, namelijk tot 155.
- De stad zal in samenspraak met zijn bewoners op zoek gaan hoe het parkeerbeleid in de stad kan aangepast worden om de parkeerdruk te verlagen. Onder het motto van 'samen weten we meer' roepen we ook iedereen op om creatief mee na te denken. Het moet dan niet enkel gaan om meer parkeerplaatsen, maar misschien zijn er ook nog wel ideeën om minder auto's te hebben.

Door corona is alles nu even uitgesteld maar we verwachten dat de werken aan de Normaalschool vrij snel verdergezet kunnen worden. JJ

Parkeren in de wijk

Iedereen in de wijk die niet over een garage beschikt, kent het probleem wel. Je bent eindelijk thuis na een lange dag hard werken en wil zo snel mogelijk naar huis, maar dan begint eerst nog de zoektocht naar een plaatsje voor je auto. Het is nu tijdens de coronatijden zeker niet beter want iedereen is thuis en plaatsjes komen niet meer vrij, het blijft dus rondjes rijden... Als buurtwerking trachten wij steeds mee te helpen en mee te denken hoe we dit kunnen oplossen. Zo werd er begin 2020 een groepsaankoop voor parkeergarages georganiseerd. Kopers konden tegen een sterk verminderde prijs een parkeerplaats kopen in de ondergrondse garage van Sion. De reacties waren ongezien en onverwacht. Alle nog beschikbare plaatsen (40) werden verkocht in de groepsaankoop. We hebben

zelfs enkele menssen op het einde nog moeten teleurstellen.

Uiteraard is dit ook goed nieuws voor wie geen plaats heeft gekocht, dat betekent immers dat 40 wagens nu geen plek meer innemen op de openbare weg en er zo meer ruimte vrijgekomen is.

Was je te laat om een parkeerplaats te kopen of was dit voor jou niet haalbaar, maar zou je misschien wel een parkeerplaats willen huren? Er worden op dit moment verschillende parkeerplaatsen te huur aangeboden. Misschien kan dat ook jouw parkeerstress verminderen. Parkeren is al lang een van de grootste ergernissen in onze wijk, laten we samen stap voor stap dit probleem aanpakken zodat we onze wijk nog leefbaarder maken!

De Lierse Greta's

De Lierse Greta's is opgericht door een aantal bezorgde moeders van de Sion en 't Looks. Zij maken zich terecht zorgen over het milieu en hoe dit hun kinderen later zal beïnvloeden.

Door de handen in elkaar te slaan, hopen ze om het nageslacht toch nog een mooie toekomst te geven.

De voortrekkers van de Lierse Greta's zijn Hilde, Adriane en Bieke. Drie vrouwen die dag in, dag uit bezig zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan. "Want alle beetjes helpen!" zegt Adriane. "Niemand is perfect, maar als we ons allemaal al een klein beetje inzetten op zaken waarbij we ons comfortabel voelen, dan zou de toekomst er al een stuk beter uitzien."

"We proberen zoveel mogelijk op haalbare manieren aan te pakken", vertelt Hilde. "We doen online bestellingen in groep, zodat de chauffeur maar één keer moet rijden; we organiseerden een cupparty; we volgen ecologische workshop zoals bijvoorbeeld waspoeder maken en we delen onze tips in een Whats'App groepje aan iedereen die het horen wil."

"De Whats'App groep is ook de plaats waar vragen kunnen gesteld worden en tips worden doorgegeven. Heb jij een boeiend artikel gevonden of weet je ergens een leuke workshop zijn? Tof! Laat het ons zeker weten."

De Lierse Greta's hebben ontzettend veel tips die ze de buurt willen meegeven:

Hieronder worden er enkelen opgelijst:

- Shop lokaal. Bij Buren en boeren of bij Druantia geven ze eerlijke producten en gratis tips.
- Stop overal herbruikbare zakjes. In je auto, in de handtas, in de fietstas. Kom je een keertje onverwacht bij de winkel, dan moet je tenminste al geen plastic tasjes vragen.
- Eet min. 1x/week vegetarisch of minder vlees. Vleesconsumptie en -productie is een één van de redenen waarom onze aarde zo snel opwarmt.
- Groepshop online. Bestel je iets online? Hoor even bij de burens of ze ook iets nodig hebben. Zo besparen we een rit voor de chauffeur en is er minder uitstoot.
- Gebruik herbruikbaar materiaal. Dit kan gaan over tasjes, pampers, uitwasbaar maandverband, glazen potten, ... Ben je op zoek naar nieuwe

kinderkleding of een fiets? Ga eens een kijkje nemen in de ruilwinkel of bij Lier op wielekens.

- Let op verpakkingen. Heb je de mogelijkheid om losse producten te kopen, twijfel dan niet. Zo bespaar je op afval in huis en help je een handje aan onze natuur.
- Wees mild voor jezelf. Doe wat je zelf waardevol vindt en wees niet te streng. Elke stap in de goede richting werkt!

Tot slot: wil je besparen op yoghurtpotjes? Dan kan je een startpakket Viili gaan ophalen bij Adriane (P.J. Denisstraat 6). Zo maak je in no-time je eigen yoghurt. Breng je eigen (glazen) potje mee.

Wens je meer info over de Lierse Greta's of wil je mee in de Whats'App groep voor meer tips? Spreek dan iemand van de dames aan. Zij helpen je graag verder!

JH

RECEPT: maak zelf je wasmiddel.

Benodigdheden:

1l water

3el aleppo of marseille vlokken

2el bruine zeep

1el sodakorrels

Enkele druppels etherische olie

Bereiding:

Breng 1l water aan de kook. Meng alle ingrediënten en laat alles afkoelen.

Klaar is kees!



Inside/Out

De kunstacademies (Beeld en Podiumkunsten) slaan hun handen in elkaar voor het project Inside/Out: het is de bedoeling om de ramen van Lier levendig te houden. Wie weet groeit dit uit tot een spontane tentoonstelling voor wandelaars en buurtbewoners.

Ook online kan er een mooie tentoonstelling ontstaan. We nodigen iedereen uit om hier aan deel te nemen, ook al ben je geen leerling aan één van de twee academies. Laat de kunstenaar/performer in je naar boven komen en doe mee!

Jouw raam wordt je eigen exporuimte/podium om jouw kunst naar buiten te brengen.

Kom achter je raam ook naar buiten door een foto/opname, geluidsfragment of meer van je werk te sturen naar inside.out@sasklier.be.

Wij posten je inzending op het digitale raam <https://inside-out734.webnode.be>. Elke dag om 12 uur kan je zien welk werk we uitlichten als werk van de dag.

Doe mee! Of kom kijken naar onze tentoonstelling achter de ramen of online.



De Academie in een nieuw jasje

Anderhalf jaar stond ze verborgen onder een stelling. Nu schittert de academie als nooit tevoren. Dit gebouw staat centraal tussen de wijk 't Looks en Den Oever. Van buiten geeft het gebouw een statige indruk terwijl het er van binnen zindert van creativiteit.

Van op de brug aan het water heb je volledig zicht op de gigantische gevel die gerestaureerd werd in de stijl van van haar dagen als Kazerne Luitenant-Kolonel-Becquevort uit de 19e eeuw. Kosten nog moeite werden gespaard om ervoor te zorgen dat het gebouw tegemoet komt aan het hedendaagse energiebeleid en er de komende 50 jaar zonder problemen alle weer en wind trotseert.



De gecaleide grondlaag is afgewerkt met een gebroken witte verf. De ramen staan strak in hun antraciete grijs. De Academie voor Schone kunsten, die nog niet zo lang geleden haar 225ste jaar van bestaan vierde, huist sinds 1989 in dit gebouw.

Je kunt er vanaf september terug lessen volgen. Mixed Media, Productontwerp keramiek, beeldende en audiovisuele kunsten zijn maar een greep uit de nieuwe opleidingen die de Academie lanceert. Jong en oud zijn welkom om te komen proeven en de beeldende kunstenaar in zichzelf te ontdekken. Je kunt de Academie momenteel enkel digitaal bezoeken via FB en de website.

LVH



Buurtwandeling

Er wordt heden-ten-dage veel door 't Looks gewandeld. Ga in deze zoekplaat ook 'op wandel' en dwaal met een potlood door de straatjes. Start bij de pomp van het Kluizeplein bovenaan en probeer te eindigen bij het gebouw met de koepel onderaan de tekening. Hang daarna de plaat voor je raam: ontdek andere oplossingen als je zelf door de straten wandelt.

start aan de pomp van het Kluizeplein



Dit labyrint is getekend door Sean J. Jackson op zijn website kun je nog meer van deze prachtige platen vinden.

Aan deze wijkkrant werkten mee: Hanne Heylen, Johan Jacobs, Michiel Viroux, Patrick Delmez, Jolien Hardis, Liesbet Van Huysse, Jeannine Vrins en Marleen Boon. Dank ook aan onze fotografen.